

Η εφημεριδούλα του Δημόσιου και
Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Δαλιού Γ'
ΤΕΥΧΟΣ 3

«Παίζω, ανακαλύπτω,
δημιουργώ, μαθαίνω!!!»



Γενάρης 2021
Σχολική χρονιά 2020-21

Καλώς ήρθες Χειμώνα!

Ζωγραφίσαμε ένα χειμωνιάτικο τοπίο, γράψαμε λέξεις και φτιάξαμε χιονάνθρωπους.



**Χειμωνιάτικα τοπία με τύπωμα
στις νερομπογιές...**



**Κόψαμε χειμωνιάτικες εικόνες
από περιοδικά και τις
συμπληρώσαμε με παστέλ...**



Έρθε ο χειμώνας ο βαρύς...και μαζί του έφερε πολλές αλλαγές!

Πριν από τη μεγάλη μπόρα πήγαμε μια βόλτα έξω στην αυλή του σχολείου και...



Μερικά δέντρα έχασαν τα φύλλα τους και έμειναν γυμνά!

Τρέξαμε στην τάξη γιατί έκανε κρύο και...



Ο ουρανός γέμισε με μαύρα σύννεφα!



Μετρήσαμε τη θερμοκρασία με το θερμόμετρο εξωτερικού χώρου και παρατηρήσαμε ότι ήταν χαμηλή!

Η πτώση της θερμοκρασίας μας έκανε να καταλάβουμε γιατί χρειαζόμαστε τα ρούχα του χειμώνα και...



Τα ομαδοποιήσαμε!



Τα κόψαμε, τα διαχωρίσαμε και τα κολλήσαμε σε χειμερινά και καλοκαιρινά!

Τον χειμώνα δεν αλλάζει μόνο ο καιρός, αλλά και τα φρούτα!



Τα εσπεριδοειδή φρούτα, επισκέφτηκαν την τάξη μας και το κάθε παιδί εντόπισε και ζωγράφισε στον πίνακα πιο είναι το αγαπημένο του φρούτο. Εσάς πιο είναι;

Στη συνέχεια, παρατηρήσαμε το αγαπημένο μας φρούτο και το σχεδιάσαμε με πινέλο και μπογιά...

...και φανταστήκαμε ότι τα φρούτα βγήκαν έξω από την φρουτιέρα και κύλησαν....



«Το μανταρίνι κύλησε στο mall φορώντας τη μάσκα του!»



«Το λεμόνι πήγε στα βουνά του Τρόοδους!»



«Το πορτοκάλι κύλησε και πήγε στη ζούγκλα!»



«Το πόμελο μπήκε σ' ένα αεροπλάνο και πήγε Ρουμανία!»

Τα πρώτα χιόνια έπεσαν στο Τρόδος και...



...εφόσον δεν μπορέσαμε να τα επισκεφτούμε τότε φτιάξαμε το δικό μας χιόνι! Πώς; Με αφρό ξυρίσματος και μαγειρική σόδα! Το παιχνίδι ήταν υπέροχο!

Στην πόλη πέφτει χιόνι!

Με εφημερίδα, ασημόκολλα και μπογιά, φτιάξαμε τη δική μας φανταστική πόλη!



Με αφορμή την αυτοσχέδια ιστορία που είπαμε για την εκδρομή στο Τρόδος τα παιδιά έφτιαξαν το δικό τους σχέδιο.



Μάθαμε για τα ζώα που πέφτουν σε χειμερία νάρκη. Ζωγραφίσαμε τα παζλ, τα κόψαμε και ακολούθως τα σειροθετήσαμε.



Σας στέλνουμε τα νέα του χειμώνα!

Ο χειμώνας μας φέρνει τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Τον χειμώνα παίζουμε χιονοπόλεμο.

Τον χειμώνα καθόμαστε στο τζάκι για να ζεσταθούμε.

Τον χειμώνα κάποια δέντρα δεν έχουν φύλλα.



Τον χειμώνα φοράμε ζεστά ρούχα για να μην κρυθούμε.

Τον χειμώνα χιονίζει και τα παιδιά φτιάχνουν χιονάνθρωπο.

Τον χειμώνα τα ζώα κοιμούνται στις φωλιές τους.

Τον χειμώνα βρέχει και κρατάμε ομπρέλα.

Γίναμε μετεωρολόγοι και...

Διαβάσαμε δελτία καιρού...



Φτιάξαμε τα δικά μας δελτία καιρού.



Σήμερα σε όλες τις πόλεις της Κύπρου ο καιρός θα είναι στην αρχή βροχερός και το μεσημέρι θα βγάλει ήλιο. Η θερμοκρασία στη Λευκωσία θα είναι 8°C, στην Αμμόχωστο και στην Λάρνακα 12°C, στην Λεμεσό και την Πάφο 13°C. Στον Πρόδρομο θα κάνει πολύ κρύο και θα χιονίσει. Η θερμοκρασία θα είναι 0°C.

Γλωσσικά παιχνίδια

Διαβάσαμε μια έμμετρη ιστορία, εντοπίσαμε τις λέξεις που ομοιοκαταλητούν και δημιουργήσαμε τη δική μας έμμετρη ιστορία.

Απολαύστε την!



Αυτοσχέδια ιστορία με ομοιοκαταληξία.

Μια φορά κι έναν καιρό κάτω στο **γυαλό**, ζούσε ένα μικρό **θεριό** που του άρεσε πολύ να τρώει **παγωτό**. Αλλά πόνεσε πολύ το **λαιμό** και πήγε να βρει τον **γιατρό**.

Ξεκίνησε λοιπόν το **θεριό** να ανεβεί το **βουνό** και να βρει στο μικρό **χωριό** το **γιατρό**. Και το **θεριό** συνάντησε στον δρόμο έναν **λαγό** κι έναν **ασβό** που τον πήγαν στο **γιατρό**.

Στον δρόμο βρήκε έναν **βοσκό** και τον ρώτησε που θα βρει τον **γιατρό** κι εκείνος του απάντησε πως πρέπει να ανέβει ένα **βουνό** κι εκεί θα βρει ένα μικρό **χωριό**.

Κι ο **γιατρός** συμβούλεψε το **θεριό** να μην τρώει τον χειμώνα **παγωτό**, να μην πηγαίνει βόλτες με τον **παγετό** και να φοράει πάντα **ζεστό παλτό**.

Και το **θεριό** μόλις έγινε καλά έστησε **τρελό χορό** κάτω στο **γυαλό**.



Φτιάξαμε σύνθετες λέξεις με τη λέξη «χιόνι» και δημιουργήσαμε όμορφες ιστοριούλες.



**χιόνι + άνθρωπος
χιονάνθρωπος**

Μια φορά ήταν δύο παιδάκια που τους άρεσε πολύ το χιόνι και έφτιαξαν έναν χιονάνθρωπο.



**χιόνι + μπάλα
Χιονόμπαλα**

Ένα παιδάκι έφτιαξε την πρώτη χιονόμπαλα για να φτιάξει έναν χιονάνθρωπο.



**χιόνι + νερό
χιονόνερο**

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένα κοριτσάκι που προσπαθούσε να φτιάξει χιονάνθρωπο, αλλά έπεσε πολύ χιονόνερο και έλιωσε.



**χιόνι + πέδιλα
Χιονοπέδιλα.**

Μια φορά ένα παιδάκι, πήγε με τον μπαμπά του στο βουνό να κάνουν σκι και φόρεσαν χιονοπέδιλα.

Οι δικοί μας αυτοσχέδιοι γρίφοι για τον χειμώνα.

Μπορείτε να τους λύσετε;



Είναι παιχνίδι πόλεμος αλλά δεν παίζεται με τα όπλα αλλά με χιόνι.

Τι είναι;



Έχει φωτιά και βάζουμε ξύλα για να ανάψει και να μας ζεστάνει.

Τι είναι;



Μοιάζει με άνθρωπο αλλά δεν περπατάει. Είναι άσπρος και λιώνει όταν ζεσταθεί.

Τι είναι;



Είναι φτιαγμένο από μαλλί και το φοράμε στο κεφάλι για να μην κρυώνουμε.

Τι είναι;

Δημιουργία αυτοσχέδιας ιστορίας και εικονογράφηση της από τα παιδιά

Με βάση την τεχνική του Ροντάρι, φτιάξαμε την ακροστιχίδα του χειμώνα, βρήκαμε λέξεις που αρχίζουν με τη φωνούλα του κάθε γράμματος και με αυτές φτιάξαμε μια αυτοσχέδια ιστορία την οποία εικονογραφήσαμε.

ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χιονάνθρωπος που ζούσε στα ψηλά βουνά.

Δίπλα του στεκόταν ένα **ελεότο**. Όταν ήρθε ο **χειμώνας** και άρχισαν να πέφτουν τα πρώτα **χιόνια**, τα παιδιά έφτιαξαν ένα **χιονάνθρωπο** που ήταν **χαμογελαστός**.

Μια μέρα ένα **ελεφάντι** πλησίασε το χιονάνθρωπο και τουήτησε να παίξουν μαζί. Αλλά ο χιονάνθρωπος του είπε: «Όχι δεν μπορώ να περπατήσω επειδή δεν έχω πόδια. Αλλά μπορείς να μείνεις δίπλα μου και να μου κάνεις παρέα.

Εκείνη την ώρα ακούστηκε να πλησιάζει ένα **ελικόπτερο** που προσγειώθηκε πάνω στο χιόνι δίπλα από το χιονάνθρωπο. Από μέσα κατέβηκε ένας **υπότις** που φορούσε μια πανοπλία για να προστατευθεί από το κρύο. Μόλις κατέβηκε έφτιαξε ένα ιγκλού με πάγο για να μείνει μέσα.

Μετά έψαξε να βρει φαγητό, αλλά το μόνο που βρήκε ήταν **μερικά μανιτάρια**. Έτσι λοιπόν τα έψησε και τα έφαγε. Όταν ήρθε πίσω το ελικόπτερο για να τον πιάσει, έκανε πολύ θόρυβο για αυτό φόρεσε **ωπασπίδες** για να προστατευθούν τα αυτιά του από το δυνατό θόρυβο. Τη **νύχτα** που ο υπότις έπεσε να κοιμηθεί μέσα στο ιγκλού του, είδε στο όνειρο του μια νεράίδα που κουνούσε το ραβδί της που είχε πάνω ένα **αστεράκι** και σκορπούσε γύρω **ασημόκοκη**.

Το πρωί όταν ξύπνησε πήρε μια **σκολάτα** και την έφαγε. Μετά πήρε μια **σακούλα** και έβαλε μέσα όλα του τα πράγματα. Ανέβηκε στο ελικόπτερο και έφυγε μακριά.

ΕΛΕΦΑΝΤ

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ

ΟΤΟ ΑΣΤΙΔΕΣ

ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΜΑΝΙΤΕΡΙΑ

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ

ΜΑΝΙΤΕΡΙΑ

ΑΣΤΕΡΙ

ΣΟΚΟΥΖΑ

Δημιουργία αυτοσχέδιας ιστορίας και εικονογράφηση της από τα παιδιά

Με βάση μια τεχνική του Ροντάρι, φτιάξαμε την ακροστιχίδα του χειμώνα, βρήκαμε λέξεις που αρχίζουν με τη φωνούλα του κάθε γράμματος και με αυτές φτιάξαμε μια αυτοσχέδια ιστορία την οποία εικονογραφήσαμε.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας **χιονάνθρωπος** που ζούσε στα ψηλά βουνά. Δίπλα του στεκόταν ένα **έλατο**. Όταν ήρθε ο **χειμώνας** και άρχισαν να πέφτουν τα πρώτα **χιόνια**, τα παιδάκια έφτιαξαν έναν **χιονάνθρωπο** που ήταν **χαμογελαστός**.

Μια μέρα ένα **ελαφάκι** πλησίασε τον χιονάνθρωπο και του ζήτησε να παίξουν μαζί, αλλά ο χιονάνθρωπος του είπε: «Όχι...δε μπορώ να περπατήσω επειδή δεν έχω πόδια, αλλά μπορείς να μείνεις δίπλα μου και να μου κάνεις παρέα!

Εκείνη την ώρα ακούστηκε να πλησιάζει ένα **ελικόπτερο** που προσγειώθηκε πάνω στο χιόνι, δίπλα από τον χιονάνθρωπο. Από μέσα κατέβηκε ένας **υπόπτης** που φορούσε μια πανοπλία για να προστατευτεί από το κρύο. Μόλις κατέβηκε έφτιαξε ένα ιγκλού με πάγο για να μείνει μέσα.

Μετά, έψαξε να βρει φαγητό, αλλά το μόνο που βρήκε ήταν **μερικά μανιτάρια**. Έτσι, λοιπόν, τα έψησε και τα έφαγε. Όταν ήρθε πίσω το ελικόπτερο για να τον πιάσει έκανε πολύ θόρυβο, γι' αυτό φόρεσε ωτοασπίδες για να προστατευτούν τα αυτιά του. Τη **νύχτα** που ο υπόπτης έπεσε να κοιμηθεί μέσα στο ιγκλού του, είδε στο όνειρό του μια νεράίδα που κουνούσε το ραβδί της που είχε πάνω ένα **αστεράκι** και σκορπούσε γύρω **ασημόσκονη**.

Το πρωί όταν ξύπνησε πήρε μια **σοκολάτα** και την έφαγε. Μετά, πήρε μια **σακούλα** και έβαλε μέσα όλα του τα πράγματα. Ανέβηκε στο ελικόπτερο και έφυγε μακριά!



Γλωσσική επεξεργασία χειμερινής εικόνας

Τα παιδιά περιέγραψαν την εικόνα, έφτιαξαν φανταστικούς διαλόγους ανάμεσα στους δύο ήρωες και διατύπωσαν πιθανά σενάρια για το τι συνέβηκε πριν και μετά.



Ιδεοθύελλα:

Τι μου έρχεται στο μυαλό όταν ακούω τη λέξη χειμώνας

Πηγαίνουμε στο Τρόδος και παίζουμε παιχνίδια με τα χιόνια!

Κάνουμε snowboard και σκι στα χιόνια!

Κάνουμε πατινάζ στον πάγο!

Φοράμε ζεστά ρούχα!

Κάποια ζώα πέφτουν σε χειμερία νάρκη!

Μένουμε στο σπίτι και ανάβουμε το τζάκι!

Πίνουμε ζεστή σοκολάτα, ζεστό κρασί, ζεστό τσάι και ζεστό καφέ!

Ζεσταινόμαστε με την κουβέρτα!



Απλώσαμε τη χειμερινή μπουγάδα (σκουφιά και κασκόλ) με **MOTIBO**



Μάθαμε να μετρούμε τη θερμοκρασία.



Μάθαμε τα διάφορα είδη γραμμών.
Γίναμε σχεδιαστές μόδας και ζωγραφίσαμε τη δική
μας συλλογή για το χειμώνα 2021.
Σας προτείνουμε λοιπόν... ρούχα με γραμμές!

Για δείτε την πασαρέλα μας!



Γνωστός ζωγράφος
ήσυχα ζωγραφίζει
και με άσπρο χρώμα
όλα τα χρωματίζει.

Τι είναι;



Γνωρίσαμε και επεξεργαστήκαμε τον πίνακα του
Γάλλου ζωγράφου Κλωντ Μονέ,
«Η Κίτσα στο χιόνι».

Τα παιδιά ζωγράρισαν τον πίνακα.



Τα παιδιά συμπλήρωσαν τον πίνακα ζωγραφίζοντας και
άλλα στοιχεία.



